



Van de Voorzitter

Het competitiejaar 2016/2017 zit er weer bijna op.

En kunnen we zoals het laat aanzien terugkijken, wederom op een succesvol jaar.

De snertdrive was prima georganiseerd en er was voldoende soep. De Activiteitencommissie is uitstekend ingespeeld in de organisatie van de snertdrive. Zeker ook de technische organisatie, door Theo Maasackers en Herman van Rijn liep van een leien dakje.

Ook de organisatie van het Bridge rondje Geldrop verliep zoals het hoort. Het merendeel van de voorbereiding en organisatie werd door Theo Maasackers prima uitgevoerd (met een klein beetje hulp van ondergetekende).

Dit jaar werd het zomerbridge goed bezocht, een reden om dit voor volgend seizoen te herhalen.

Opvallend waren er vaak meer gasten dan eigen leden aanwezig. Natuurlijk is dit een goed teken, gasten kunnen de sfeer bij Drive-Inn proeven en wellicht besluiten om ook lid te worden. Maar graag nodig ik onze eigen leden uit om tijdens het zomerbridge ook aanwezig te zijn, jullie kunnen de sfeer etc. beter aan de gasten verwoorden. Het zomerbridgen start op 7 juni tot en met 30 augustus.

Het nieuwe competitiejaar begint op 6 september.

Voor volgend jaar staan de snertdrive en het Bridgerondje Geldrop weer op het programma.

Theo Maasackers heeft om redenen aangegeven het bridgerondje niet meer te organiseren. De organisatie wordt volgende keer verzorgd door de wedstrijdleiders en het bestuur.

Verder wens ik iedereen een succesvolle afsluiting van ronde 6 van de competitie en een prettige vakantie.

Jack Bos

Van de Secretaris



Overleden:

Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van Jo van Stiphout wegens

haar overlijden op 11 januari 2017.

Nieuw lid per 1 april 2017: Guusje Bouwmeester

Aantal leden thans : 67

Drive-Inn Geldrop is succesvol aangemeld voor de Rabobank Clubkas Campagne (voorheen "Steuntje in de rug"). Zoals u hiernaast kunt lezen hebben we 'n bijdrage van € 89,67 mogen ontvangen.



Wedstrijdschema

Daar het nieuwe Informatieboekje pas medio september 2017 uitgegeven kan worden i.v.m. de jaarafsluiting, hierbij het wedstrijdschema voor bridgejaar 2017-2018

Datum	Maand	Ronde	Zitting	Wedstrijdleider
6	September 2017	Ronde 1	Zitting 1	Herman
13	September	Ronde 1	Zitting 2	Herman
20	September	Geen bridge KVO		
27	September	Ronde 1	Zitting 3	Herman
4	oktober	Ronde 1	Zitting 4	Herman
11	Oktober	Jaarvergadering		
18	Oktober	Geen bridge KVO		
25	Oktober	Ronde 1	Zitting 5	Herman
1	November	Ronde 2	Zitting 1	Henk
8	November	Ronde 2	Zitting 2	Henk
15	November	Geen bridge KVO		
22	November	Ronde 2	Zitting 3	Henk
29	November	Ronde 2	Zitting 4	Henk
6	December	Ronde 2	Zitting 5	Henk
13	December	Ronde 3	Zitting 1	Tineke
20	December Kerstbridge	Ronde 3	Zitting 2	Tineke
27	December	Geen Bridge		
3	Januari 2018	Ronde 3	Zitting 3	Tineke
10	Januari	Ronde 3	Zitting 4	Tineke
17	Januari	Geen bridge KVO		
24	Januari 2018	ronde 3	zitting 5	Tineke
31	Januari	Ronde 4	Zitting 1	Herman
7	Februari	Ronde 4	Zitting 2	Herman
14	Februari	Ronde 4	Zitting 3	Herman
21	Februari	Geen bridge KVO		
28	Februari	Ronde 4	Zitting 4	Herman
7	Maart	Ronde 4	Zitting 5	Herman
14	Maart	Ronde 5	Zitting 1	Henk
21	Maart	Geen bridge KVO		
28	Maart	Ronde 5	Zitting 2	Henk
4	April	Ronde 5	Zitting 3	Henk
11	April	Ronde 5	Zitting 4	Henk
18	April	Geen bridge KVO		
25	April	Ronde 5	Zitting 5	Henk
2	Mei	Ronde 6	Zitting 1	Tineke
9	Mei	Ronde 6	Zitting 2	Tineke
16	Mei	Ronde 6	Zitting 3	Tineke
23	Mei	Ronde 6	Zitting 4	Tineke
30	Mei	Ronde 6	Zitting 5	Tineke
Zomerbridge van 6 juni t/m 29 augustus 2018				



Van Hettie Peeters met Ragnhild en Rob Puts op 30 maart 2017

Twee keer heb ik nu een dubbelinterview afgenomen, en ik heb de smaak te pakken gekregen. Dus deze keer weer een interview met Ragnhild en Rob Puts. Ik ging bij hen op bezoek in de Saterstoelenweg in het Schuttersbosch in Stratum in Eindhoven.

Een mooi huis in een zeer bosrijke omgeving. Eerst maar eens de biografie van Ragnhild en Rob in vogelvlucht.

Ragnhild is in Nederlands Indië, nu Indonesië, geboren en kwam 1 ½ jaar later naar Nederland in 1948. Het klimaat in Nederland viel haar ouders tegen en daarom vertrokken zij naar Suriname. Haar moeder was onderwijzeres en in beide landen werd Nederlands gesproken. En..... het was er in ieder geval warmer dan in Nederland.

Op tienjarige leeftijd wordt Ragnhild alleen naar Nederland teruggestuurd omdat het onderwijs hier beter was. Zij woont bij een tante. Zij volgt de HBS, waar zij Rob ontmoet in de vierde klas. Daarna studeert zij psychologie. Haar eerste baan krijgt zij op Dommelhoeve in Eindhoven. Ragnhild kiest bewust voor een carrière zonder kinderen. Zij studeerde verder voor klinisch-psychologe-psychotherapeute. Na haar periode op Dommelhoeve komt zij terecht bij het GGZE / Riagg als psychotherapeute. In 1990 start zij een eigen praktijk samen met een collega, het PEC (Psychotherapie Praktijk Eindhoven Centrum). Op dit moment zijn er 20 mensen werkzaam. Zij is er trots op dat zij dit bereikt heeft en ik ben het volledig met haar eens. Ragnhild werkt op dit moment tussen de 2 en 10 uur per week. Wat een jonge wereldreiziger en wat een carrière!

Ook Rob is geboren in Indonesië. Ook zijn familie moet vertrekken, en ook zij kiezen voor Nederland, om al heel snel daarna te emigreren naar Nieuw-Guinea. In 1962 komt Rob weer naar Nederland en komt in Den Haag op dezelfde HBS terecht als Ragnhild. Wat een toeval!

Rob volgt de HBO opleiding, Weg en waterbouw, en na zijn dienstperiode gaat hij verder Bedrijfskunde studeren aan de TU in Eindhoven. Omdat Ragnhild een baan kan vinden bij Dommelhoeve in Eindhoven, vertrekt het stel definitief naar Eindhoven.

Rob heeft gewerkt in Weert en Maastricht en is betrokken bij projectontwikkeling van ziekenhuizen. Later werkt hij bij Fontys op de afdeling bedrijfskunde. Rob is nu al enige jaren met pensioen.

Hobby's

- Beiden zijn heel sportief.

Er wordt iedere dag 1 ½ uur gefitnest (zelfs in het weekend) in de sportaccommodatie van de TU of er wordt hardgelopen.



Verder golfen Ragnhild en Rob. Zij zijn lid op Welschap.

- Line dansen

Maar het meest bijzondere vond ik toch wel dat zij zeer intensief aan line-dansen deden op wedstrijdniveau.

Ragnhild ging zelfs naar de wereldkampioenschappen in Amerika in de Star categorie. In deze categorie moet zij ook alleen dansen i.p.v met een groep. Pas vorig jaar is zij gestopt na een wedstrijd in Berlijn. Ook Rob was ook zeer succesvol in het line dansen, maar voor hem was het wat gemakkelijker omdat er weinig concurrentie was van andere mannen, simpelweg omdat er weinig mannen meededen.

- Rob en Ragnhild maken vaak verre vakantie-reizen.
- Bridge

In 1973 zijn zij met een vriendenclub gestart met bridgen in clubverband. Dat was echter maar van korte duur vanwege hun drukke werkzaamheden.

Nu zijn zij weer drie jaar actief. Zij volgden les bij Jan Olivier. Zij bridgen 2 keer in de week en daarnaast rikken zij ook nog 1 keer in de week.

Ook bridgen pakken Ragnhild en Rob heel stevig aan. Rob heeft van hun systeemkaart een heel boekwerk gemaakt. Regelmatig worden hun afspraken doorgenomen en geëvalueerd.

Zij hebben in ieder geval de afspraak om nooit ruzie te maken over bridgen.

Ragnhild geeft aan dat ze zich laat beïnvloeden door andere paren die mopperen op elkaar. Rob geeft aan dat hij enigszins perfectionistisch is.

Ze gaan ook graag mee met de weekendjes die de bridgeclub organiseert. Zo waren ze al in Limburg, Zeeland en gaan binnenkort mee naar Duitsland.

Tot slot legde ik hen de keuze vragen voor die ik ook de vorige keren stelde :

	Ragnhild	Rob
• Lachen of dromen	dromen	lachen
• Serieus of grappig	serieus	serieus
• Snel of langzaam	snel	snel
• Laat opblijven of vroeg naar bed	laat opblijven	ochtendmens
• Spreken of luisteren	spreken	zwijgen

Dit lijstje hoeft weinig toelichting. Soms zijn jullie antwoorden hetzelfde en soms ook niet. Maar jullie vullen elkaar moeiteloos aan. Dat merkte ik steeds tijdens het gesprek. Ragnhild vertelde het meest en Rob voegde daar steeds zijn deel van het verhaal aan toe.

Het was een fijn gesprek. Vooral interessant vond ik jullie vroege jeugd en jullie hobby line dansen.

Bedankt voor de gastvrijheid
Hettie Peeters





Van Herman van Rijn

Jij bent dummy.

Welke van onderstaande acties mag je als dummy ondernemen ?

- A) De leider vraagt aan jou "harten zeven" te spelen. Jij merkt dan op dat de leider niet in de dummy maar in de hand aan slag is.
- B) Een tegenstander bekend niet in een hartenslag. Jij vraagt daarop of deze echt geen harten meer heeft.
- C) De leider merkt op dat een tegenstander in de vorige slag heeft verzaakt. Jij nodigt als dummy de arbiter uit.
- D) Jij zegt tegen een tegenspeler dat deze de kaart van de slag ten onrechte neerlegt alsof die slag is gewonnen, terwijl dat niet het geval is.

Antwoord

Alleen actie C is toegestaan. Je mag als dummy alleen fouten van de leider trachten te voorkomen.

In A) ben je te laat; hartenzeven is met het noemen van de kaart al gespeeld. Je mag wel als de leider naar jou kaarten in de dummy kijkt alsof hij daar een van wil spelen, waarschuwen dat hij in de hand aanslag is.

Je mag wel aan de leider vragen of hij niet kan bekenen, maar niet aan de tegenstanders (B).

En datzelfde geldt voor het verkeerd neerleggen van een gespeelde kaart. (D).



Soms komt het voor, dat als je de kaarten oppakt denkt, deze kaartverdeling heb ik al eerder gehad. Nu – beste bridgers – dit is (bijna) onmogelijk. Volgens de wiskundigen is het aantal verschillende handen, die een speler kan krijgen 635.013.559.600. Zo veel spellen speelt u uw hele leven niet.....Ook al zou u gedurende 100 jaar 24 uur per dag bridgen en 2 spellen per uur spelen, dan speelt u ongeveer 42.000.000 spellen, dus nog ver achter het totaal aantal verschillende handen.



Wij 'n website hebben en een Gastenboek waar u 'reacties op kunt achterlaten. Wij vinden het altijd prettig wat van u te horen!

Een bijzonder telefoongesprek

Tijdens een clubavond gaat een mobiele telefoon af en een van hen begint een gesprek. Iedereen in de club luistert natuurlijk mee.

MAN: "Hallo"

VROUW: "Schat, ik ben het. Ben je op de bridgclub?"

MAN: "Ja"

VROUW: "Ik ben aan het winkelen en ik heb een onwijs mooi lerenjasje gezien. Het kost maar 1000 euro. Mag ik het kopen?"

MAN: "Natuurlijk, ... als je het mooi vindt moet je het kopen."

VROUW: "Ik ben ook nog even langs de Mercedes garage gegaan. Ik heb de nieuwe 2017 modellen gezien.

Er was er eentje zo mooi."

MAN: "Hoeveel kost ie?"

VROUW: "80.000,= euro"

MAN: "OK, maar voor die prijs wil ik wel alle accessoires erbij krijgen."

VROUW: "OK. Ik zie je later vanavond. Ik hou van je!"

MAN: "Doei, ik hou ook van jou."

De man hangt op. De andere mannen in de club kijken vol verbazing naar hem.

Dan vraagt hij:

"Weet iemand van wie deze g.s.m. is?"



Van de Redactie

Heeft u tips of leuke onderwerpen voor de volgende Nieuwsbrief, Graag ziet de redactie wat meer stukjes van onze leden voor de Nieuwsbrief.

Onderwerpen:

Dat kan van alles zijn, over bridge, 'n speciaal bridgespel wat u op de club heeft gespeeld of een vakantie die recent is ondernomen; een leuke anekdote over belevenissen op 'n bridgedrive, in een winkel of thuis met je kinderen of kleinkinderen; een recept; een hobby, enz, enz. Kortom alle ideeën zijn welkom. Klim in de pen en stuur uw onderwerp (want ik kan het niet steeds alleen bedenken).

per E-mail naar :

theo.maasakkers@kpnmail.nl

Ik wens u veel leesplezier met deze Nieuwsbrief nr. 36

